



ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
11.12.2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω για μιαν ακόμη φορά στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θέλω να σας συγχαρώ εκ νέου για τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η οποία αφορά τον πυρήνα της κοινωνίας μας, στην κυριολεξία. Ένα από τα μεγαλύτερα, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα παιδιά: Την πρωτοβουλία που πήρατε για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, όχι μόνο για την πρωτοβουλία που πήρατε, αλλά επειδή η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε συνεργασία -σε θεσμικό πλέον πλαίσιο- με την Δικαιοσύνη και άλλους φορείς του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει την καταξίωση του Χαμόγελου του Παιδιού στα μάτια της ίδιας της Πολιτείας. Και εύχομαι αυτή η καταξίωση και αυτή η συνεργασία, να μπορέσει να κάνει όλους μας υπεύθυνους απέναντί σας. Έτσι ώστε και η Πολιτεία από την πλευρά της να κάνει απέναντι στο Χαμόγελο του Παιδιού αυτό που πρέπει να κάνει και να μπορέσουμε όλοι μας να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε οργανισμούς και οργανώσεις όπως η δική σας και σε άλλες. Δεν είναι όλα ίσα κύριε Γιαννόπουλε. Και θα πρέπει σε πολλά ζητήματα, να μάθουμε ότι η αρχή της ισότητας είναι αναλογική. Σημαίνει ίση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων και άνιση μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων. Εύχομαι, λοιπόν, ακριβώς επειδή το Χαμόγελο του Παιδιού είναι «κάτι άλλο», ας το πω έτσι απλά, έτσι ακριβώς, όπως αξίζει στο Χαμόγελο του Παιδιού να γίνεται και η μεταχείριση της Πολιτείας. Και πάλι συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ.

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι ξέρουμε πόσο αγαπάτε τα παιδιά στην πράξη και ξέρουμε ότι θέσατε υπό την αιγίδα σας μια προσπάθεια που όταν ξεκίνησε θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουμε σύμμαχους ποιους άλλους από τους ανθρώπους που είναι κοντά και πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά. Σήμερα είναι η Μέρα του Παιδιού. Έτσι λέγεται διεθνώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γι' αυτό συναντιόμαστε άλλωστε.

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αυτό λέω. Έτσι λέγεται διεθνώς και αυτή τη μέρα, λοιπόν, έρχομαι να σας κάνω απολογισμό αυτού του μήνα που είναι συνέχεια μιας προσπάθειας διεθνούς που κάνουμε με το Χαμόγελο του Παιδιού με το διεθνές κέντρο για την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση των παιδιών, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, με τα Ηνωμένα Έθνη, με το Συμβούλιο της Ευρώπης που ήδη έχουμε κάνει μια κινητοποίηση μεγάλη. Θεωρούμε ότι δε μπορεί κανένας εθελοντικός οργανισμός μόνος του να κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετεί και να συμπληρώνει τους θεσμούς του Κράτους. Αυτή είναι η αρχή μας. Πριν από 22 χρόνια, τέτοιες ημέρες ένα παιδί έφευγε και μας άφηνε μια παρακαταθήκη μέσα από το ημερολόγιό του. Πιστεύω να είναι πολύ περήφανος σήμερα από κει, γιατί συναντιέμαι με αυτό το σήμα που εκείνος έφτιαξε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι μεγαλύτερη τιμή για το Σύλλογό του; Θα ήθελα όμως, να πω ότι ουσιαστικά ανοίξαμε το φάκελο «σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά». Σεξουαλική κακοποίηση που στην Ελλάδα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τη διαφορά ότι μένει μυστικό. Και αυτή η προσπάθεια δεν ήταν τίποτα άλλο από το να πάμε σε όλες τις περιφέρειες. Επισκεφτήκαμε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας σχεδόν μαζί με τους θεσμικούς φορείς, με κλεισμένες πόρτες, προκειμένου να δούμε πως μπορούμε να υπηρετήσουμε το εφικτό και να προσπαθήσουμε για το ιδανικό.

Είμαι πολύ περήφανος, γιατί το Χαμόγελο του Παιδιού κατάφερε να ενώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Είμαι πολύ περήφανος γιατί η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου, έκανε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει έτσι κι αλλιώς και μόνη της με την δικαιοσύνη, η αστυνομία, η πρόνοια, η σχολική κοινότητα, όλη η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια. Ήταν όλοι εκεί. Και αυτό που έχω φέρει σήμερα είναι ένας απολογισμός αυτών των επισκέψεων και των συζητήσεων και της προσπάθειας που ήταν μια συζήτηση που προσπαθήσαμε να δούμε τις αδυναμίες που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, σε άλλες πιο δυναμική και σε άλλες λιγότερο δυναμική.

Ξεκινήσαμε από οχτώ προτάσεις και καταλήξαμε σε περισσότερες από οχτώ προκειμένου να δούμε πως μπορούμε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα τώρα. Γιατί κάθε μέρα που περνάει, ενημερωθήκαμε, καταδικάστηκε ένας παππούς για την σεξουαλική κακοποίηση της εγγονής του και του έδωσαν 18 χρόνια φυλακή. Κάθε μέρα που περνάει έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω και να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια που είναι πλέον η υλοποίηση. Γιατί 18 Νοεμβρίου ήταν η Ημέρα κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης, 19

Νοεμβρίου ήταν για την Κακοποίηση του Παιδιού και γενικότερα υπάρχουν ημέρες διεθνείς. Ο απολογισμός μας λοιπόν θα είναι τον επόμενο χρόνο να έχουμε κάνει πέντε πράγματα τα οποία θα έχουν αφήσει αντίκτυπο και από την άλλη μεριά θα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων την ψυχή σκοτώνει όλη αυτή η φρίκη. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού και εμείς θέλουμε να το αναγνωρίσουμε, να αναγνωριστεί από την κοινωνία και να ξέρουν τα παιδιά πώς να προστατευθούν, να ξέρουν οι οικογένειες και η σχολική κοινότητα να θωρακιστεί με γνώσεις και δυνατότητες και σε όλα αυτά θα είμαστε στην υπηρεσία των θεσμών.